

ΦΩteenES ΣΕΛΙΔΕΣ

Το περιοδικό των μαθητών του 1^{ου} Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

[ΑΡΧΗ](#)[ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ](#)[ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ](#)[ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ](#)[ΤΕΥΧΗ](#)[ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ](#)[ΔΡΑΣΕΙΣ](#)

Μια εκδρομή στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς

Μαρ. 28

[Περιβάλλον](#)[Χωρίς Σχόλια](#)

γράφουν οι μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Ξηρολίμνης

Πριν από λίγες ημέρες στις 7 Μαρτίου 2019 πήγαμε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Καστοριάς, όπου συναντήσαμε μαθητές από το 1^ο Γυμνάσιο και 1^ο Λύκειο Αλεξάνδρειας του Ν. Ημαθίας και πραγματοποιήσαμε μια κοινή δράση μαζί τους. Η θεματική ενότητα με την οποία ασχοληθήκαμε ήταν σχετική με τα πτηνά.

Οι υπεύθυνοι του Κέντρου μας ενημέρωσαν για τα είδη των πτηνών που συναντάμε στην λίμνη, τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, τις συνήθειές τους, καθώς και για το είδος της τροφής τους. Ακούσαμε το κελάηδισμα των πουλιών και προσπαθήσαμε να διακρίνουμε τους διαφορετικούς ήχους. Στη συνέχεια, συμμετείχαμε σε ένα παιχνίδι, στο οποίο καλούμασταν να αναγνωρίσουμε τα διάφορα πουλιά και να τα συνδυάσουμε με τα ονόματά τους που ήταν αναγεγραμμένα σε καρτέλες.

Κατόπιν, όλοι μαζί περπατήσαμε δίπλα στην λίμνη και παίξαμε ένα παιχνίδι μέσω του οποίου προβληματιστήκαμε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα μεταναστευτικά πουλιά. Ύστερα, επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαυριώτισσας, όπου ο ξεναγός μας ενημέρωσε για την ιστορία της μονής, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Το συγκεκριμένο μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην **Κοίμηση της Θεοτόκου** και βρίσκεται περίπου 4 με 5 χιλιόμετρα μακριά από την Καστοριά. Περιτριγυρισμένο από αιωνόβια πλατάνια, βρίσκεται σε μία πανέμορφη περιοχή δίπλα στη λίμνη, με αξεπέραστη θέα.

Στη συνέχεια, περπατήσαμε περίπου 4 χιλιόμετρα γύρω από τη λίμνη μέχρι την πόλη. Η διαδρομή ήταν καταπληκτική και μας δόθηκε η δυνατότητα να δούμε περισσότερα πουλιά, να φωτογραφηθούμε μαζί τους, να θαυμάσουμε το εξάισιο τοπίο και να γνωριστούμε με τους μαθητές από τα σχολεία της Αλεξάνδρειας. Στο τέλος του προγράμματος, απαντήσαμε σε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που μας δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς του Κέντρου.

Μας άρεσε πολύ η εκδρομή, μάθαμε πολλά για την λίμνη, τα πτηνά της και την πόλη της Καστοριάς, απολαύσαμε το τοπίο, χαλαρώσαμε πεζοπορώντας, δημιουργήσαμε νέες φίλιες και επιθυμούμε πολύ να ξαναπάμε μία εκπαιδευτική εκδρομή μαζί τους. Πιστεύουμε ότι οι κυρίες Νοτοπούλου και Κακάλη, που μας συνόδευσαν, πέρασαν το ίδιο υπέροχα με εμάς.



Ετικέτες: κοινή δράση, ΚΠΕ

← Εφηβική παχυσαρκία

Μου αρέσει! 0

Tweet

Κοινή χρήση

0

Σχολιάστε

Όνομα

Ηλ. διεύθυνση

Ιστοσελίδα

Σχόλιο

Υποβολή σχολίου

Αναζήτηση

Στήλες

Γενικά (101)

Εφηβικές
Ανησυχίες (24)